

ff* ver weg

*flora en fauna

Of je nou écht op reis gaat of er 'alleen maar' over leest. Het is altijd een belevenis om andere natuur te zien en vreemde culturen op te snuiven. Grasduinen duikt in de wereld van reisverslagen en droomt wereldwijd weg.

Oorverdovend

Volgens Jacques Herman is Patagonië een van de mooiste gebieden op aarde. 'De ruige natuur en bergen zijn echt fantastisch om te zien en te beleven', zegt hij in zijn reisverslag.

'We verbleven in het toeristenstadje El Calafate. Dit is vlak bij een van Argentinië's grootste trekpleisters, de Perito Morenogletsjer. De mooiste gletsjer die ik ooit gezien heb. In de ochtenduren hebben we een tocht over de gletsjer gemaakt met stijgijsers, in de middag hebben we de gletsjer op een ander punt bekeken.

Toen we hier aankwamen, kon je zien dat er een paar grote stukken binnenkort zouden afbreken. Iedereen stond klaar met zijn foto- of filmcamera. Toen er plotseling een paar kleine stukjes ijs vielen, brak er ook een groot stuk ijs af dat na een halve minuut weer uit het water naar boven kwam. Het geluid was echt oorverdovend.'

Meer informatie over deze reis naar Patagonië vind je op www.sawadee.nl/pat



Koprol

Geïntrigeerd door de WNF-campagnes boekte Leon van Ulft een reis naar de regenwouden van Maleisisch Borneo. 'Na het bezoek aan de orang-oetangs is het tijd om verder stroomafwaarts te gaan. We gaan namelijk bomen planten op een stuk grond waar vroeger gekapte bomen lagen. Zo wordt het regenwoud weer aangevuld met nieuwe bomen en hebben de orang-oetangs extra eten. Het is een mooie ervaring om tussen wilde orang-oetangs te staan. Het is de € 60,- meer dan waard. Van het geld dat de vorige Sawadee-groep heeft opgebracht



is al een hek met schrikdraad gekocht om de jonge bomen te beschermen. En een lokale begraafplaats is zo ingericht dat er geen olifanten over de graven kunnen lopen en dus worden ze niet meer afgeschoten door de lokale bevolking.'

Meer weten? Kijk op www.sawadee.nl/mst

Sawadee Reizen



Zebra's op campsite

Een reis naar de nationale parken van Kenia en Tanzania staat garant voor veel wild. Dat hebben ook Paul Ijsendoorn en Marieke Kuijpers ervaren. 'Na de lunch hebben we een gamedrive gemaakt, we zagen buffels, flamingo's, pelikanen, struisvogels, leeuwen en zwarte neushoorns. Aan de rand van Lake Nakuru zijn we uit de truck gestapt om de flamingo's van dichtbij te kunnen fotograferen en filmen. Rond 18.00 uur arriveerden we op de campsite in het park. Toen we aankwamen werd onze campsite nog bevolkt door zebra's, maar ze maakten snel plaats voor ons.'

Meer informatie over deze reis naar Kenia en Tanzania vind je op www.sawadee.nl/ket

Sawadee Reizen

Al 25 jaar organiseert Sawadee avontuurlijke groepsreizen met respect voor de natuur en de lokale bevolking. Zij werken daarbij samen met diverse organisaties, zoals SOS-Kinderdorpen, Stichting Apenheul, Rainforest Alliance en Paseo.

Ook is het mogelijk je vliegreis te compenseren (GreenSeat) en tijdens bijna alle reizen kun je een duurzaamtoerisme project bezoeken.

Kijk voor meer informatie op de website:

www.sawadee.nl.

Gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar kijken op www.familieavontuur.nl.